

Mats Molén: Evolutionslåset

Akkompagneret af gjaldende trompet-skrald fra forårets traner sidder jeg i en eng hinsidan og lader mig begejstre af en bog jeg har fået tilsendt fra Sverige.

På svensk er nemlig i oktober 2004 udkommet en lille bog, *Evolutionslåset*, som først og fremmest er en opfordring til kristne om at gøre sig klogere på evolutionsteorien og til at bekæmpe den med alle til rådighed stående saglige argumenter.

Denne lille bog indeholder i nogle af sine kapitler en så klar redegørelse for hvad man med rette kan kritisere evolutionslæren for, at jeg har svært ved at få armene ned efter at have læst den.

Forfatteren understreger at det ikke var en religiøs overbevisning der fik ham til at opgive troen på evolutionslæren som han til at begynde med var lige så overbevist om som at jorden er rund! Nej, det var de naturvidenskabelige argumenter der fik ham på andre tanker efterhånden som han gik dem efter ét for ét.

I bogens anden kapitel, *Fakta om vårt ursprung* (da.: oprindelse), kommer Mats Molén ind på den filosofiske forudsætning for al viden idet han skriver: "Utan att vi tänker på det, styrs vi alla mer eller mindre av förutfattade meningar." Og en af de forudfattede meninger vi lider af som flest, er



at videnskab skal baseres på ateisme. Vi er os det måske ikke bevidst, men vi går ud fra at sådan er det bare. Og derfor accepterer vi uden videre forklaringer som ikke holder ved nærmere eftersyn.

Med forbilledlig klarhed anfører forfatteren fx hvad vi véd om "Livets opkomst", p.16 (jeg tillader mig at oversætte en længere passage):

Mange tror at livet er opstået af sig selv i en slags "kemisk omrøring" [man fristes til at bruge vendelbomål: kjør'rø'n-om] på jorden eller et eller andet sted ude i uni-

verset. I 1800-tallet, hvor man knap nok vidste hvad en celle var for noget, kunne en sådan tanke eventuelt vinde gehør. Men lige gyldigt hvilken model man forestiller sig for hvordan livet skulle kunne være blevet til af sig selv, kommer man ikke uden om de grundlæggende fakta som gælder for naturen. Her gengiver vi nogle af dem, meget forenklet:

- De kemiske forbindelser som “bygger” levende væsner er ofte meget specielle og meget sarte, vi kalder dem livets molekyler. Disse molekyler dannes i meget små mængder eller slet ikke i naturen, med undtagelse af når de *bygges sammen* i specielt opbyggede “kemiske maskiner” inde i cellerne i det som allerede er levende væsner.
- Hvis livets molekyler dannes i naturen, så brydes de ned eller reagerer kemisk forkert med andre molekyler *inden* der sker noget som helst andet! Det som skulle kunne blive til noget som bare minder om nogle af de store molekyler som findes i levende organismer, bliver i stedet for til nogle helt andre molekyler som ikke har det mindste med livet at gøre.
- For at molekyler skal kunne anvendes til noget som bare ligner en celle, må der findes en ufattelig mængde molekyler. De skal så samtidigt sættes sammen, og da skal de også passes ind med hinanden på en meget kompliceret måde, således at de udfører nogle ganske bestemte opgaver på de rigtige steder.
- For at levende væsner overhovedet skal kunne fungere, skal der også være et sprog til rådighed, dvs. en kodet beskrivelse af hvordan det skal fungere (nemlig DNA og RNA) samtidig med at denne kode skal tolkes og tages i brug. Man skal altså have et sprog, noget som forstår sproget, og information til hvordan alt skal kunne fungere – på én og sam-

men gang! Det svarer omtrent til at der fx skulle fremkomme et sprog i en pc af sig selv *samtidigt* med at der optræder en aflæsningsmekanisme som forstår netop dette sprog, og at den endvidere *samtidigt* skal kunne omsætte den lagrede “information” til handling, *samtidigt* med at der lige nøjagtigt fremkommer den information som indholder en nøjagtig beskrivelse af hvordan fx bare en celle fungerer og formerer sig. Er alt dette ikke på plads samtidigt, fungerer det ikke!

Når man ser hvordan livet et bygget op, findes der ingen anden logisk slutning end denne:

Der findes *intet* som viser at liv kan opstå af sig selv. De som påstår noget andet, beskæftiger sig med spekulationer helt hen i vejret og er lige glade med det meste af det vi véd. De bygger i stedet selv en teori på en eller anden ubetydelig detalje.

Citat slut.

I bogens følgende kapitler skildres kirkenes kapitulation over for materialismens argumentation og den skizofreni det stiller mange unge mennesker over for. Bl.a. skildres hvordan mange lærebøger virker som omvendte “vækkelsesbøger” med rendyrket ateisme, og forfatteren er ud fra den herskende opfattelse i lærebøgerne og på læreanstalterne ikke bange for at tale om den rene hjernevask. Kritiske spørgsmål til denne materialistiske ateisme tolereres ikke og forfølges på det skarpeste.

Bogen slutter med en appel til kirken om at gøre noget for den reelle oplysning, og den appel kan vi passende sende videre til de danske skoler, også!

Knud Aa. Back

*Mats Molén
Evolutionsslåset
Abaströssvägen 36
SE-136 66 Haninge
www.xpmedia.org*