

Er det rationelt forsvarligt at forfægte den kristne tro?

-boganmeldelse

Time, Reality, and Transcendence in Rational Perspective er en dybdeborende gennemgang af nogle af de mest omdiskuterede emner inden for filosofi, videnskab og teologi. Bogens særlige sigte er en diskussion om, hvorvidt det er rationelt forsvarligt at forfægte en religiøs tro – og da specielt den kristne tro.

Time, Reality, and Transcendence in Rational Perspective er blevet til på baggrund af en række foredrag, som blev holdt på Aalborg Universitet i marts 1999. Anledningen var en konference om bogens emne – arrangeret af professor Peter Øhrstrøm.

Artiklerne i *Time, Reality, and Transcendence in Rational Perspective* spænder vidt og berører hver især forskellige vigtige punkter inden for filosofi, videnskab og teologi. Artiklerne repræsenterer også forskellige synsvinkler på disse emner, og det er tydeligt, at der ikke blandt indlægsholderne hersker nogen fuld konsensus. Tværtimod repræsenterer flere af forfatterne vidt forskellige holdninger og overbevisninger.

Mest markant er denne divergens i den interessante debat mellem Lennart Nørreklit (Aalborg Universitet) og William Lane Craig (Talbot School of Theology, California), som repræsenterer henholdsvis ateismen og kristendommen. I denne debat krydser de to debattører virkelig klinger. Historisk set har der været utallige debatter om ateismens versus kristendommens rationalitet og integritet. En af de mest kendte af disse debatter var debatten mellem den katolske filosof Frederick Copleston og ateisten Bertrand Russell. I nyere tid har ikke mindst professor William Lane Craig været en aktiv debattør og fortaler for kristen teisme.



Nu kan det ofte være vanskeligt at udråbe en „vinder“ af en debat. Men når man gennemlæser denne debat, er det svært ikke at komme til følgende konklusion: Her udstilles ateismen virkelig for det, den er: Et febrilsk og håbløst forsøg på at retfærdiggøre en fornægtelse af Guds eksistens og magt.

Men bogen rummer også en række andre spændende og meget lærerige artikler. Flere af disse artikler rummer banebrydende tanker og argumenter, som det absolut er værd at stifte nærmere bekendtskab med. Det gælder bl.a. Nicolai Winther-Nielsens og William Lane Craigs artikler.

Jeg er ikke enig i alle detaljer i bogens artikler. Men jeg anser denne bog for at være et meget vigtigt og vægtigt indlæg i debatten om bogens emner.

Fælles for alle artiklerne er, at de holder et

højt akademisk plan. Det gør dog ikke bogen urimelig vanskelig at læse. Tværtimod vil de fleste læsere her virkelig finde stof til eftertanke og samtidig blive bedre rustet til at gennemtænke de grundlæggende emner, som bogen behandler.

Jeg anbefaler denne bog til den læser, som ønsker at gå mere i dybden med livets grundlæggende metafysiske og filosofiske spørgsmål. Jeg er ikke i tvivl om, at læseren vil føle sig

bedre rustet til selv at deltage i debatten efter at have læst denne vigtige bog.

Klaus Dabl

Peter Øbrstrøm (red.):

Time, Reality, and Transcendence in Rational Perspective

Aalborg Universitetsforlag 2003

*Bogen kan bestilles via forlagets hjemmeside:
<http://www.forlag.auc.dk>*

50 årsdagen for DNA-spiralens opdagelse

Den 28. februar 2003 var det 50 år siden, at James D. Watson og Francis Crick offentliggjorde opdagelsen af den dobbelte DNA-spiral. Det er helt klart en af det 20. århundredes allerstørste bedrifter inden for naturvidenskaben. Siden har forskningen i menneskers og dyrs arvemasse været revolutionerende. Ud fra et skabelsessynspunkt er det meget interessant at bemærke, at alle ved beskrivelsen af DNAs funktioner i vore celler sammenligner med intellektuelle produkter – et stort leksikon med opskrifter eller et gigantisk edb-program. Man kan stilfærdigt bemærke, at man næppe kan forestille sig et leksikon med opskrifter uden en meget vidende forfatter, og at man heller ikke kan forestille sig et gigantisk og vel-fungerende edb-program uden en genial programmør og systemudvikler, der har skabt programmet.

