

Debatten igen

Inden for de sidste par måneder har man igen set debatten om skabelse–ID–evolutionisme blusse op i de danske medier. Denne gang ser det ud til, at anledningen har været den famøse og tilsyneladende umotiverede gratis udsendelse af storværket “Atlas of Creation” fra Tyrkiet til en lang række vestlige universiteter og højere læreanstalters naturvidenskabelige fakulteter. Det er et værk, som forfægter skabelsesideen, men hvor vi er vant til, at sådanne initiativer kommer fra USA’s såkaldte fundamentalister, er det altså denne gang et muslimsk fremstød. Det har angiveligt opskræmt EU-landene i en sådan grad, at man i Europarådet har valgt at skride til forholdsregler, du kan læse nærmere om i dette nummer af Origo. Nummeret bærer derfor præg af debatten og beslutningerne, som er truffet.

Stoffet, som indgår i dette nummer af Origo, kan groft sagt dels op i to afsnit:

- Generelle artikler og
- Artikler inspireret af den igangværende debat i såvel Danmark som Norge.

De generelle artikler handler dels om nogle af naturens fantastiske indretninger, dels om nye fossile fund og deres betydning for evolutionsteorien. Der er også en lille artikel, som er et forsøg på en letforståelig indføring i evolution og ID. I mange sammenhænge kan det være nyttigt at kunne henvise til letforståeligt artikelmateriale, og denne artikel kunne være en del af et sådant materiale. Der er også en spændende og kontroversiel lille artikel om havniveauet og den globale opvarmning.

De øvrige artikler i nummeret er – mere eller mindre direkte – inspireret af mediernes stærke fokus på ID og evolution i de senere måneder. Vi har valgt at vise udpluk af denne debat,

bl.a. fra Aarhus Universitets blad Campus, der i juni havde valgt at bringe dette som tema. Senere blev emnet taget op i Europarådet, som vedtog en resolution om sagen. De sidste artikler i nummeret er også inspireret af debatten på hver sin måde. Artiklerne er som sædvanlig forsøgt placeret i bladet efter stigende sværhedsgrad.

Alt i alt må vi sige, at skabelse og ID for alvor er kommet på dagsordenen i vore lande. Nu gælder det om at sikre, at debatten forbliver sober og velforbalanceret. I, kære læsere, kan være med til dette ved at give jeres besyv med, hvor der er mulighed for det!

Vi ønsker vore læsere god fornøjelse med læsningen – og samtidig ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.

Holger Daugaard
Redaktør for dette nummer